



KERST-EINDEJAARSCOLLECTE 2022:

*Tezamen aan tafel, verbonden in eenheid,
uw liefde en trouw schuiven steeds bij ons aan.
Aan tafel gesprekken, ons oor ligt te luis'tren,
de naaste te horen en met hem te gaan.*

Voor iedereen een plaats aan tafel!

*En nu in de wereld, uw voedsel verspreiden,
U leerde ons delen; uw tafel is groot.
Uw maaltijd voor allen, U laat niemand vallen,
Dus gaan wij de wereld in, delend uw brood.*

Vlaardingen, december 2022



Beste gemeenteleden,

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten scheidt verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

In de kerk is iedereen welkom aan de tafel van de Heer. Aan Zijn tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en uit te delen. Vanaf die tafel gaan we de wereld in om handen en voeten te geven aan die genade. Het jaarthema van de Protestantse Kerk 'Aan tafel!' wil ons inspireren een open en uitnodigende gemeente te zijn.

We zetten ons in om Gods liefde en genade te laten doorklinken in de activiteiten van onze gemeente, zoals erediensten, pastoraat, jeugd- en seniorenwerk, gespreksgroepen, catechese en koren. Uitnodigende activiteiten voor jong en oud, die toerusten, verbinden en inspireren.

Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Deze week ontvangt u post door de brievenbus of een e-mail in uw e-mailbox! Heeft u een nieuw e-mailadres dat niet bij ons bekend is, geef het door: ook van uw digitale verhuizingen zijn wij graag op de hoogte!

Gezegende Feestdagen, namens het College,
Gert-Jan Alberts, voorzitter

P.S. Heeft u vragen of behoefte aan een (telefoon)gesprek, kan de kerk iets voor u betekenen? Laat het ons weten!